

Värmland / Säffle / Långserud kyrkogård

Johan Börjessons familjegrav

Johans Börjessons föräldrar Jan Jakob (1835–1916) och Maria Lisa Larsdotter (1846–1935) vilar i grav 12 04 32 på Långseruds kyrkogård. Familjen bodde i Yttre Lofterud men flyttade till Bygginga i Esbjörbyn 1873.

Johan var tredje barnet i familjen och föddes alltså 1872. Han var första pojken, som säkert Jan Jakob längtat efter. Johan växte upp i Esbjörbyn, men drömde om Amerika. Därför flyttade han, liksom systemen Stina gjort tidigare, dit 1897. Pappan tyckte inte om att han for, så han sade till Johan: *"Åker du nu så kommer du inte över denna tröskel mer."* Det gjorde han inte heller, för föräldrahemmet Bygginga brann ner 1899.

Efter några år kom Johan hem och hämtade Eugenia Olsson från Sörmon i Esbjörbyn. Eftersom de var grannar kände de varandra sedan ungdomstiden.

Eugenias föräldrar var Anders Olsson (1826–1899) och Anna Lisa Andreasdotter (1832–1909) som vilar i grav 12 02 17. Eugenia var yngst i en syskonskara av nio barn som levde med föräldrarna i Sörmon, Esbjörbyn.

Johan och Eugenia for till Amerika tillsammans i april 1903. De förlovade sig på båten och gifte sig sen i Amerika 15 augusti 1903. Våren 1905 skulle hon sedan föda deras första barn och det bestämdes att hon skulle åka hem och föda i Sverige hos sina föräldrar. I april tog de avsked och efter ett par veckors resa på havet kom hon lyckligt till Sverige. 16 maj 1905 föddes sonen Artur, så hon reste hem "i grevens tid" som det heter. Vid dopet sommaren 1905 var Johan kvar i Amerika. Sonen döptes till Johan Artur. Eugenia skriver i ett brev 17 juni 1905 till Johan:

"Will beskrifa vår högtid som gick av på Tisdag d 13, hadde då Pastorn her fick våra Barn döpta deras namn Johan Artur. Anna Dagmar alla sade mig ditt namn skulle vara med efter du var så långt borta"

I brevet skickade hon med en liten lock från Artur.

Dagmar var Eugenias syster, Anna Kjellbergs dotter, som döptes samtidigt av A Olsson.

Johan blev kvar i Amerika till 1906. När han kom hem hade han pengar att köpa gården Mellanmon i Esbjörbyn och där bosatte sig familjen.

Eugenia och Johan fick alltså tre barn. Redan nämnda Artur följdes av Paul 1907 och sedan Ellen 1910. Barnen ligger begravda tillsammans med föräldrarna i samma grav. Detsamma gäller för Pauls fru Rut och två av deras barn, Marie och Berit.

Rut Alice (Olsson) föddes 13 juli 1912 på Sjöänga i Elofsbyn. Hon var dotter till Anders Wilhelm Olsson och hans hustru Anna Maria Jakobsdotter. När Rut var ett år flyttade familjen till Stålsbyn i Svanskog.

1917 blev Eugenia svårt sjuk (äggvita, blodpropp) och dog samma år. Johan blev därmed änklingsman med tre små barn. Systemen Stina bodde ju i Sörgården i Bräckan och när Norrgården där blev till salu köpte Johan den gården 1921. Än idag är Norrgården i familjen Börjessons ägo.

Johan hade jordbruk, men födde också upp Nordsvenska avelshingstar. Hästar behövdes överallt i jord- och skogsbruken innan traktorns intåg, och användes även för tävlingar på Årjängs och andra travbanor. Han var kyrkvård och nämndeman och hade även andra kommunala och kyrkliga uppdrag. På 40-talet drog Johan sig tillbaka från jordbruket.

Sonen Artur var inte intresserad av jordbruk och hade 1929 flyttat till Amerika, så Paul och Rut tog över gården.

Johan och Eugenias yngsta dotter Ellen förblev ogift. Hon blev en så kallad hemmadotter och tog hand om pappa Johan. De flyttade upp på övervåningen i Norrgården, och Johan som alltid hade haft ordningssinne hade full kontroll över verksamheten långt efter att Paul tagit över.

Johan var mycket social, och alla som kom förbi blev inbjudna på en kopp kaffe och kanske någon färdsup. Men åren tog så småningom ut sin rätt och Johan dog 1959 "på sitt 87:e år".