



Värmland / Säffle / Långserud kyrkogård

Elly och Caermit Edvinsson

Elly fick tidigt hjälpa till hemma på lantbruket i Elovshbyn som barn och det finns många berättelser, bland annat om krigsåren under andra världskriget då fadern Pontus var inkallad. De stränga vintrarna var en tuff tid för kvinnor och barn som var hemma.

Husdjuren skulle ha sin skötsel och det skulle finnas mat på borden och värme i husen. Men det fanns också roliga minnen från den tiden då trakten fylldes av unga beredskapsarbetare. Bland annat samlades ungdomarna för spontana danser gärna på någon bro.

Elly skapade sitt eget hem och skötte hushållet åt familjen tills döttrarna Irene och Harriet flyttade hemifrån. Därefter arbetade hon i det gemensamma företaget. Elly intresserade sig för många olika sorters hantverk. Hon hade en egen stickmaskin och klädsömnad upptog en stor del av hennes liv.

Som elvaåring fick Caermit fortsätta sin skolgång i Uddevalla och bodde då hos sin morbror David Berg och hans familj. Han kom då från Elovshbyns skola där hans egen far var lärare. Skolgången fortsatte sedan på Läroverket i Karlstad där han bodde med sina systrar Rigmor och Eivor med Eivor som hushållerska åt sina syskon. Caermit utbildade sig till tandläkare.

Caermit hade ett stort idrottsintresse som han fick han av sin pappa Carl Edvinsson. Han åkte bland annat tidigt Vasaloppet och genomförde en svensk klassiker. Han deltog också i vinterfälttävlan, som kan liknas vid skidskytte. Det innebar skidåkning 10 km och skyttestationer med både k-pist och handgranat.

Från sin mamma Tyra Edvinsson fick han sitt musikintresse och han spelade flera instrument, bland annat piano och dragspel. Caermit hade i unga år en önskan "att gå till sjöss". Den drömmen förverkligade han genom resor under 1960-talet på oljetankers bland annat till Persiska viken och Trinidad. Sjömännen fick då tandvård under resan.

Caermit dog 21 maj 1985 och Elly 31 januari 1987.

.
. .
.