



Värmland / Säffle / Bro kyrkogård

Anna Sara Ljungberg

Drängen Anders Fredrik Persson föddes 1842 på torpet Vesterås under Valneviken i Ed. Han var son till torparen Pär Andersson och Cajsa Nilsson. Han tjänade som dräng på flera större gårdar i Bro och Ed mellan 1851 och 1866. Då gifte han sig med Anna Sara och familjen flyttade in på Jordstorp i Bro. Utöver Carl Johan fick de ytterligare fyra barn: Augusta Maria 1869, Anna Kajsa 1870, Klara Fredrika 1873 och Gustav Fridolf 1875.

Familjen bytte namn till Ljungberg och de började klättra på samhällsstegen. Anders Fredriks titel ändrades från backstugusittare till fältjägare, före detta fältjägare och slutligen till hemmansägare. 1908 avled Sara vid 73 års ålder.

Anders Fredrik och yngsta dottern Hulda bodde kvar ett år i Jordstorp till januari 1909 då han och dottern emigrerade till USA. De finns registrerade som Anders F. Ljungberg och Hulda Ljungberg hos Göteborgs Poliskammare. Fartygets namn var Orlando och avresedatum för resan till New York var 24 februari 1909.

Sedan tidigare hade två äldre söner emigrerat. Gustaf Fridolf lämnade Sverige 1903 och Oskar Albin 1904. Det är väl troligt att dessa lockade över Anders och Hulda när Anna Sara var död och begravd. Deras vidare öde är inte undersökt.

Backstugusittare innebar ett boende utan tillgång till odlad jord annat än en trädgård och de kunde arbeta med all från jordbruksarbete till olika hantverk.

Värmlands Fältjägarbatal var ett värvat regemente med yrkessoldater som existerade fram till 1901, då det flyttades till I 26 Vaxholm.